

Wat vinden Rotterdammers van hun stad? Wat is de indruk van toeristen? Wat bracht ze naar de stad? **Fotograaf Peter van Aalst en journalist Ingrid Spelt spreken ze aan in het centrum. Twaalf mooie ontmoetingen!**

## 1 DE VRIENDEN

**Naam:** Studenten Esther (23), Jurjen (24), Guido (24) en Kimberley (22)

**Uit:** Groningen

**Doen:** ABN-AMRO Tennistoernooi

Jurjen: 'We hebben nauwelijks geslapen. Na het toernooi zijn we in de Vrienden van Amstel-kroeg in het Ahoy beland. Heel gezellig. Onze studententennisvereniging heeft dit uitje georganiseerd; een samenwerking met de vereniging in Rotterdam. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.'

## 2 DE WERKNEMER

**Naam:** Michel Goudriaan (46)

**Uit:** Rotterdam

**Doen:** Controleur op de Thalys

'Ik werk op de Thalys, en pak zo de trein naar Amsterdam, het vertrekpunt van de Thalys naar Parijs, en zomers naar Marseille. Het is heerlijk om op de scooter door de stad te rijden naar het station. Ik woon in Hillegersberg, een fijne groene en rustige buurt, zo'n tien minuten rijden van het centrum. Ik zou nergens anders willen wonen. Als ik uit wil, ga ik meestal naar de Witte de Withstraat of de Kaap in oud-Rotterdam. Vroeger kwamen daar veel zeelui; ze pikten er de dames van lichte zeden op. Die buurt

is mooi geworden met lofts en een foodhal. Verder heb ik niet zoveel met al die nieuw-, en hoogbouw, die strakke skyline. Geef mij maar het vertrouwde Hilligersberg. Ik houd van mijn werk. Mijn leven speelt zich af tussen de wereldsteden Amsterdam, Brussel en Parijs. Geregeld blijf ik een paar dagen in Parijs bij vrienden. En dan is het altijd weer fijn thuiskomen in Rotterdam. Toch ook een stad van faam.'

## 3 DE SENIOR

**Naam:** Anneke Kostense (78)

**Uit:** Zeist

**Doen:** Op bezoek bij huishoudster

'Ik ga op bezoek bij de huishoudster van mijn ouders. Mijn vader was huisarts in Rotterdam, en ze heeft ons mede opgevoed. Lies was er altijd voor ons. Ze woont nu in een verzorgingshuis, is nooit getrouwd en krijgt niet zoveel bezoek. Ik probeer iedere maand koffie bij haar te drinken. Ik vind het altijd weer heerlijk om in de stad te zijn. Ik ben hier opgegroeid en als kind naar school gegaan. Na de bombardementen heeft iedereen in de stad zich zo ingezet voor de wederopbouw. De stad moest weer leven en dat is gelukt. De huidige burgemeester, Aboutaleb, doet het ook zo goed. Hij helpt Rotterdam vooruit. Als VVD'er ben ik fan van hem. Voor de

liefde ben ik destijds verhuisd naar Midden-Nederland, maar eenmaal een Rotterdammer, altijd een Rotterdammer. Dat gaat nooit uit je bloed. Ik ben ook zo blij dat Feijenoord kampioen is geworden. Dan voel ik gepaste trots!'

## 4 DE TOERISTEN

**Naam:** Gil Stoquart (20)

en Elisa De Henau (18)

**Uit:** Brussel

**Doen:** Vier dagen Rotterdam

'We zijn vier dagen in Rotterdam geweest, en gaan weer terug naar huis. We wachten op de Thalys naar Brussel. We wilden graag een stad in Nederland bezoeken. De hotels in Amsterdam waren te duur; in Rotterdam zijn ze nog betaalbaar. Dus was de keuze snel gemaakt. Hoewel we het openbaar vervoer wel duur vinden, dat is in Brussel echt veel goedkoper. (Lachend) Ja, we hebben inderdaad grote koffers mee voor een paar dagen weg. Ze zitten vol met lekkernijen zoals kaas, drank en souvenirs. Rotterdam vinden we niet een heel mooie stad, maar er hangt wel een leuke sfeer. Het Museum Rotterdam en de Sint-Laurenskerk vonden we prachtig. In de stad is een heel leuke tweedehandsmarkt. Een echte aanrader. En natuurlijk zijn we naar een coffeeshop geweest; in België zijn er geen coffeeshops.'



'EENMAAL EEN ROTTERDAMMER, ALTIJD EEN ROTTERDAMMER.'



'IN BELGIË ZIJN ER GEEN COFFEESHOPS'

**'IN ROTTERDAM IS VEEL TE ZIEN OP HET GEBIED VAN KUNST EN CULTUUR'**



5

**5DE GIDS**

**Naam:** Bram Verhoef (27)  
**Uit:** Rotterdam  
**Doen:** Culturele rondleiding brugklas

'Ik werk bij Theater Rotterdam en laat onder andere de culturele waarde van de stad zien aan scholieren. Ik vertel ze over de historie van gebouwen of kunstwerken. Dit project heet Nakie van Blaki. Met zijn allen ontdekken we de stad. Ik ben docent Beeldende Kunst en Vormgeving en heb aan de Rotterdamse Willem de Kooning Academie gestudeerd. In Rotterdam is veel te zien op het gebied van kunst en cultuur, en voor creatievelingen is er nog genoeg plek.'

**6DE VLUCHTELING**

**Naam:** Ali Mohammed (25)  
**Uit:** Rotterdam  
**Doen:** Naar een vriend

'In Rotterdam woon ik ruim een jaar. Vanuit het asielzoekerscentrum ben ik hier terechtgekomen. Ik heb net een eigen flatje gekregen. In september 2015 heb ik de oversteek vanuit Turkije naar Kos gemaakt, in een klein rubberen bootje. Ik vluchtte voor de oorlog in Irak. Mijn familie woont in Falluja, een stad die tot voor kort nog in handen was van IS. Ik studeerde farmacie in Jordanië, en mijn visum werd geweigerd, dus moest ik terug naar Irak. Mijn ouders wilden niet dat ik terugkwam vanwege de burgeroorlog. Dus ben ik gevlucht. Ik had geen idee waarheen, Duitsland of Nederland. Ik had ooit een film in Irak gezien over Amsterdam, dus werd het Neder-

land. In Amsterdam ben ik opgevangen in een kantoorpand, later werd ik overgeplaatst naar het zuiden van het land. Ik ben Nederland en Rotterdam heel dankbaar dat ik hier mag wonen. Iedereen is zo aardig. Ik leer de Nederlandse taal, en doe binnenkort examen. Dan hoop ik mijn studie weer op te kunnen pakken. Ik heb vrijwilligerswerk gedaan bij het Internationaal Film Festival Rotterdam. Mijn eerste werkervaring in Nederland. Ik voelde me er weer toe doen: eindelijk betekende ik weer iets in de maatschappij. Kon ik iets terugdoen voor Rotterdam. Op het festival heb ik Nederlandse vrienden gemaakt.'

**7DE COLLEGA'S**

**Naam:** Robert Schouten (48) en zijn cameraman  
**Uit:** Rotterdam  
**Doen:** Item draaien voor Editie.nl

'Ik woon in Rotterdam en moet een item draaien over het verlengde vaderschapsverlof. Waarom zou ik dan naar een andere stad gaan als hier ook een Prénatal-winkel vlak bij het oude Stadhuis zit. Een mooie locatie. We vragen zwangere vrouwen wat zij van die zes weken verlof voor vaders vinden. Hoe zou die man zich nuttig kunnen maken in die zes weken. Ik ben een geboren en getogen Rotterdammer, en heb de kaalslag in de jaren 80 nog meemaakt. Ik heb de hoogbouw zien komen, de restaurants en clubs zien verrijzen in lege straten. Het leven is veel leuker geworden in Rotterdam. Vroeger kon je de spreekwoordelijke kogel afschieten in de binnenstad en je raakte niemand. Dat is nu wel

anders. De stad is levendig. Ook opvallend: een geboren Rotterdammer verlaat zijn stad niet zo gauw, dat is in andere grote steden wel anders. Als buitenstaander is Rotterdam een stad waar je meer moeite voor moet doen om van te houden. Als je er eenmaal van houdt, ben je verkocht.'

**8DE DAKLOZE**

**Naam:** Martin Poldervaart (44)  
**Uit:** Rotterdam  
**Doen:** Overleven

'Ik verkoop de uitkrantjes. Als ik ergens een stapel zie liggen, haal ik ze weg, en probeer de krantjes aan toeristen te slijten. Als ik 7,50 euro op een dag verdien, kan ik in de daklozenopvang terecht. Verdien ik twintig euro meer, dan kan ik een kamer in een hostel huren met douche en tv. Je hoeft in Rotterdam niet zonder eten te zitten; voor een maaltijd kun je terecht bij het Leger des Heils, of de Missionaries of Charity. Na een nare scheiding ben ik mijn huis kwijtgeraakt en nu zwerf ik alweer 26 maanden door de stad. Het straatleven is hard. Soms heb ik meevallers en krijg of vind ik zomaar geld en geniet ik van een beetje luxe. Maar ik slaap ook vaak genoeg in een parkeergarage of onder een brug. Sommige ondernemers helpen me; bij een Ierse pub krijg ik wel eens een biertje of wat geld. Bij een broodjeszaak krijg ik na sluitingstijd een zak overgebleven broodjes mee. Die hulp is fijn. Ik probeer alles om van de straat af te komen, maar het lukt niet. Ik denk er niet over om naar een andere stad te gaan. Rotterdam is mijn stad.'



6



7



8

**'JE HOEFT IN ROTTERDAM NIET ZONDER ETEN TE ZITTEN'**

## 9DE STRAATMUZIKANT

**Naam:** Bern Stuiver (leeftijd is onbelangrijk)  
**Uit:** Engeland  
**Doen:** Muziekmaken

‘Mijn vader is Nederlands, mijn moeder Engelse. Ze ontmoetten elkaar in Engeland. Mijn vader was kapitein op een cruiseschip, mijn moeder concertpianiste. Mijn vader werd verliefd en is in Engeland gebleven. Ik woon op Isle of Wight en verdien mijn geld al van jongs af aan met muziekmaken, speel in pubs, op festivals of op straat. Sinds twee jaar doe ik dit ook in Rotterdam, omdat mijn Nederlandse vriendin in een dorp vlak bij de stad woont. Als ik bij haar ben, wil ik wel blijven spelen. Het gaat me niet om het geld, maar als ik een dag niet speel, word ik chagrijnig. In Rotterdam heb je mooie parken en winkelstraten om te spelen; zeker met mooi weer is dat fijn. Ik heb ook al eens een gig in een Ierse pub gehad. Ik heb niet echt een favoriete plek in de stad. Het is ook niet goed om als straatmuzikant steeds in dezelfde winkelstraat te spelen. Dus verkas ik geregeld.’

## 10DE ONDERNEMER

**Naam:** Kaja Mellegers (43)  
**Uit:** Rotterdam  
**Doen:** Eigenaar slagerij Mellegers

‘De slagerij bestaat al 85 jaar, en zit al net zo lang op de Meent. Ik ben de 5e generatie. Als kind hielp ik mijn vader vaak mee in de winkel. Ik wist ook al jong dat ik het slagersvak in wilde. Ik houd van het ambachtelijke werk en het contact met de klanten. “Iedereen” kent slagerij

Mellegers. Ook toen het hier nog doods en saai was, kwamen mensen bij ons hun vlees en vleeswaren halen. In dat opzicht hebben we na de renovatie van de Meent niet méér klanten gekregen. Ik ben wel heel blij met de boost op de Meent, want het is een stuk gezelliger geworden. Tussen de middag is het altijd erg druk in de winkel, want veel kantoorlui kopen belegde broodjes bij ons. Het is fijn om in een stad als Rotterdam te ondernemen. Ik houd van de niet-lullen-maar-poetsenmentaliteit.’

## 11DE MOEDER

**Naam:** Surer Abdi (38)  
**Uit:** Rotterdam  
**Doen:** Winkelen

‘Ik ben net naar de Primark geweest voor mijn dochter. In Rotterdam zit alles dichtbij en het openbaar vervoer is goed geregeld. Ik werk als schoonmaakster in een kantoorgebouw en een zorginstelling, en ook dan pak ik de bus. Op mijn 16e vluchtte ik vanuit Somalië naar Nederland, samen met mijn oudere zus en haar man. Onze familie was verscheurd. Tijdens onze vlucht zijn we onze ouders kwijtgeraakt in Somalië. Ze zijn daar achtergebleven. Ik heb mijn moeder pas vorig jaar – na twintig jaar – voor het eerst weer gezien. Mijn vader is overleden. Skypen kunnen we niet. Ik had dus geen idee hoe ze er nu uitzag. Ik was dolblij, maar het was ook vreemd. Mijn moeder was opeens een oude vrouw geworden. Ze was zo blij dat ze mij, mijn man en onze twee kinderen zag. Mijn moeder is trots dat het goed met ons gaat. Dat we een leven in Nederland hebben

opgebouwd. Ik woon nu twintig jaar in Rotterdam; de laatste twee jaar in Crooswijk. In het begin moest ik wel even wennen aan de multiculturele, drukke buurt. Ik voelde me er niet altijd veilig. De buurt is heel anders dan het rustige Hilligersberg, waar ik hiervoor woonde. Nu zou ik er niet meer weg willen. Door al die nationaliteiten is er ook een diversiteit aan winkeltjes en supermarkten. Het is er gezellig.’

## 12DE MIDDELBARE-SCHOOLVRIENDEN

**Naam:** Jelke Kuipers (59) en Bob Lammers (60)  
**Uit:** Dordrecht en Utrecht  
**Doen:** Lunchen

Jelke: ‘We zijn al vrienden vanaf de middelbare school en inmiddels zijn we pensionado’s. We genieten van onze “oude dag”. We zaten bij elkaar in de klas op het Libanon Lyceum, een toptijd. Na de middelbare school ging ik op de Erasmus Universiteit rechten studeren. We zijn elkaar nooit uit het oog verloren. Iedere maand lunchen we ergens anders in Rotterdam. Nu gaan we naar Gordons Blushing.’  
Bob: ‘Best bijzonder dat we al 45 jaar bevriend zijn. Ik koos ook voor de Erasmus Universiteit, maar ging de welzijnskant op. Allebei hebben we nog jaren in Rotterdam gewoond en gewerkt. We komen graag in Rotterdam, omdat onze roots hier liggen, maar ook omdat Amsterdam ons te druk is. Iedere keer weer kijken we ernaar uit om bij te kletsen op een voor ons onbekende locatie. Er zit fijne horeca op De Meent, in Katendrecht, aan de Coolsingel, Koopgoot of Lijnbaan.’



‘IN ROTTERDAM HEB JE MOOIE PARKEN EN WINKELSTRATEN OM TE SPELEN’



‘IEDERE MAAND LUNCHEN WE ERGENS ANDERS IN ROTTERDAM’