



I AMSTERDAM HOORT IN AMSTERDAM

Mocht deze titel wat cryptisch zijn en voor verwarring zorgen? Dan deed ik dit met opzet. Als geboren en getogen Amsterdammer ben ik ook nog spreker, columnist en professioneel 'troublemaker'. En ben ik – net zoals vele Amsterdammers – boos op de populistische symboolpolitiek van GroenLinks en de Amsterdamse Gemeenteraad.

GroenLinks diende eerder dit jaar een motie in over het verwijderen van de slogan I amsterdam op het Museumplein, omdat de letters volgens de partij te veel zouden staan voor individualisme en niet bij de stad zouden passen.

Het voorstel viel niet bij iedereen goed en de gemeenteraad stemde er dan ook niet unaniem mee in. VVD, Forum voor Democratie, Partij voor

de Dieren, Partij van de Ouderen en DENK waren tegen.

De rood-witte letters, ruim 2 meter hoog en 23 meter breed, zijn bij toeristen mega populair als foto-object. Het I amsterdam-icoon is ook een van de meest gedeelde foto's van Amsterdam op social media.

De slogan op het Museumplein, gaat dus verdwijnen. De letters staan ook nog op verschillende andere plekken in Mokum. In de motie staat dat ze alleen nog beperkt mogen worden ingezet. Hoe vaag kan het worden?

Steeds meer Amsterdammers protesteren tegen het besluit en via verschillende petitities werden in rap tempo meer dan tienduizend handtekeningen verzameld.

Ook ik ben om verschillende redenen allesbehalve te spreken over het besluit. En die redenen wil ik graag met u delen. Ik vind het van GroenLinks en de nieuwe burgemeester Femke Halsema (52) een valse start. En niet veel goeds beloven.

Is dit nou het meest respectvolle besluit en onze ultieme loyaliteit naar ex-burgemeester en Amsterdammer Eberhard van der Laan? Die in zijn afscheidsbrief aan alle Amsterdammers nota bene afsloot met de woorden: "Zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Vaarwel." Wat nou individualisme? I amsterdam is ook het erfgoed van Eberhard. Die alles deed om van Amsterdam een solidaire en tolerante stad te maken. Blijf daar met je zogenaamd groene tengels vanaf.

Kom liever met echte plannen. Of dien een motie in om van Amsterdam een slimme, groene, circulaire stad te maken, GroenLinks. Of verander je eigen naam in Links. Amsterdam loopt inmiddels lichtjaren achter op steden als Kopenhagen, Oslo en Singapore.

Ik snap dat we minder toeristen willen in Amsterdam. Dus ik begrijp ook de maatregelen tegen excessief Airbnb-en in de hoofdstad. Stel je toch

eens voor dat we groeien en deze extra inkomsten gebruiken om de torenhoge extra schuld van de Noord/Zuidlijn af te lossen. Dat project werd op 681 miljoen euro geschat, maar kostte uiteindelijk 3,1 miljard euro. Omgerekend 3.500 euro per Amsterdammer. Dat is nog even exclusief de schade aan winkels, ondernemers en de verzaking van huizen en wegen.

Ook zouden de extra inkomsten van toenemend toerisme in Amsterdam het Slotervaart Ziekenhuis kunnen redden. En een nieuw ziekenhuis kunnen openen. Maar ja, dat is blijkbaar niet Groen en niet Links genoeg? Ik vind dit non-lineaire 'omdenken' horen bij regeren, als regeren nog steeds vooruitzien betekent.

What's next denk ik dan? Uber de stad uit, en weer een nieuwe Taxiwet die chaos veroorzaakt? De Wallen dicht en ADE afschaffen? Het groeiende stadsdeel Noord en A'DAM Toren logistiek dwarsbomen door niet een extra pont of zwaaibrug in te zetten over 't IJ? Of gaan we straks terug naar twee peperdure roeiboten?

Zoals een ander wereldwijd Amsterdams icoon ooit al zo pakkend zei: 'Je gaat het pas zien, als je het doorhebt.' En Johan was niet alleen een Amsterdammer in hart en nieren. Hij was ook een populair Amsterdams icoon met een radicale visie.

Dat 'goocheme', Amsterdams-Joods voor 'gewiektheid', wens ik GroenLinks, de gemeenteraad en Halsema ook toe voor de toekomst van ons Amsterdam. Want wij Amsterdammers zijn solidair, samen sterk en mondig.

IGOR BEUKER is professioneel spreker, publicist, trendwatcher en ondernemer.