



Wat vinden Amsterdammers van hun stad? Wat is de indruk van toeristen? Wat bracht ze naar de stad? **Fotograaf Peter van Aalst en journalist Ingrid Spelt sprongen op de fiets. Van Noord naar Zuid. Vijftien mooie ontmoetingen!**

1 BUIKSLOTERWEG – NOORD

Naam: Richard Abels (46), Jacoba Abels (51), Arjan Betlem (52), Roy (14) en Fabian (11)

Uit: Oostzaan

Doen: Dagje varen

Jacoba: “Als het mooi weer is, gaan we vaak een dagje varen. Lekker ontspannen na een drukke werkweek.

Naar Amsterdam is het ongeveer een uurtje varen. We nemen meestal vrienden mee, gezellig. De sfeer is altijd goed op het water, iedereen begroet elkaar. We zijn vooral gek op de grachten. Vanaf het water zie je nog beter hoe mooi de grachtenpanden zijn. En een voordeel: “Hoe druk het in de stad ook is, als je vaart heb je daar geen last van!”

2 OP DE PONT

Naam: Deborah Apol (54)

Uit: Amsterdam – Jordaan

Beroep: Pianiste

Doen: Heeft getennist

“Ik woon in de Jordaan en tennis in Noord. Ik pak altijd de fiets, dat is net een lekker stukje fietsen. Mijn hele leven woon ik al in Amsterdam. De stad is een smeltkroes van alle culturen en heeft zo veel variatie. Voor mijn werk speel ik vaak in het buitenland, maar deze mix van culturen, de kleinschaligheid, vind je nergens anders. Op creatief gebied kan hier ook alles. Dat is altijd zo geweest, denk ik. Mijn oma was

de eerste Nederlandse styliste, en werkte voor de Bijenkorf. Door haar ben ik creatief geïnspireerd, en ging ik pianolessen volgen bij meesters als Youri Egorov en Stanley Hoogland. Geen idee of ik dat had gedaan als ik ergens in een dorpje was opgegroeid. In de stad zijn meer mogelijkheden.”

3 STATIONSPLEIN

Naam: Remon Baan (23)

Uit: Amsterdam-Noord

Beroep: Vrijwilliger jongeren centrum (Wajong-uitkering) en bouwt fietsen (Black Eagle)

Doen: Naar een bijeenkomst voor fietsenbouwers in Alphen a/d Rijn

“Deze fiets heb ik gemaakt van een oud tweepersoonsbed. Creatief ben ik altijd al geweest. Dat zit in je of niet en je hoeft er niet per se een opleiding voor te volgen. Inmiddels heb ik een hele collectie fietsen ontworpen. Sowieso maak ik alles zelf. Ik ben opgegroeid op een scheepswerf in Noord, mijn vader bouwt boten en dan kom je allemaal restafval tegen: ijzer of hout. Die materialen gebruik ik. Ik woon nog steeds thuis bij mijn ouders. Het is fijn om in Noord te wonen, maar ik zou wel iets voor mezelf willen. Dat is onmogelijk in de stad. Voor jongeren is er niets betaalbaars te vinden. Misschien gaat het me wel nooit lukken. Niet leuk als ik de stad uit moet, want mijn hele familie woont hier.”

4 STATIONSHAL AMSTERDAM CS

Naam: Sherwin Belly Candole (37)

Uit: Manilla – Filipijnen

Beroep: Bakker

Doen: Een vriend bezoeken in Amsterdam

“Ieder jaar kom ik wel een keer naar Amsterdam om een goede vriend te bezoeken. Dan speel ik altijd even op deze piano. Ik hou van muziek én van Amsterdam. Van de architectuur, technologie en het uitgaansleven.”

5 NIEUWEZIJDE VOORBURGWAL

Naam: Alaya Ben Moussa (64)

Uit: Amsterdam-Centrum

Beroep: Eigenaar Big Bananas (avondwinkel)

Doen: Werken

“Ik ben alle dagen open, zit midden in de stad. Altijd zijn er toeristen. Samen met mijn kinderen woon ik boven de winkel. Ze hebben gestudeerd en helpen mee in de zaak. 45 jaar geleden kwam ik als jonge jongen naar Amsterdam. In Tunesië was er toen een hoop ellende, het was er niet veilig. Ik ben alleen gevlucht, maar voelde me direct thuis in de stad. De mensen waren vriendelijk; ik voelde me omarmt. Je moet het wel zelf doen. Ik heb altijd geloofd in mijn kunnen. Na vier jaar opende ik mijn eigen restaurant, in 2004 heb ik het verkocht. Ik heb altijd hard gewerkt en mijn kinderen geleerd dat als je iets wilt bereiken in het leven, je daar je best voor



‘HOE DRUK HET IN DE STAD OOK IS, ALS JE VAART HEB JE DAAR GEEN LAST VAN!’

2



‘DE MIX VAN CULTUREN VIND JE NERGENS ANDERS.’



3



4



5

'DE JAREN 80 WAREN DE BESTE JAREN IN DE STAD.'



6

moet doen. Dan is alles mogelijk. Als ik naar mijn thuisland ga, mis ik Nederland. Ik voel me Nederlander. Wat ik dan het meest mis? De vrijheid en mijn werk."

6 HAARLEMMERSTRAAT

Naam: Kotho (68)
Uit: Amsterdam-Centrum / Jamaica
Beroep: Gepensioneerd
Doen: Joint roken in coffeeshop Popeye
"Blowen is een religie op Jamaica. Sinds mensenheugenis doe ik dat al. Ruim dertig jaar geleden ben ik naar Amsterdam gekomen. Ik opende een klein hotel op de Warmoesstraat. De jaren 80 waren de beste jaren in de stad. Er kon nog van alles, Amsterdam was vrijgevochten. Nu zijn er zo veel regeltjes en wetgeving. Ik voel me steeds minder thuis in de stad, dus ga ik deze maand terug naar Jamaica. Het grootste deel van mijn familie woont er. Ik heb negentien kinderen bij verschillende vrouwen, vier wonen in Nederland. Op Jamaica heb ik een huis, dus dat is geen probleem. Ook een guesthouse, dus je bent welkom!"

Overdag zwerf ik op straat, 's avonds kan ik altijd wel ergens slapen."

8 GOUDSBLOEMSTRAAT

Naam: Jose Tallon (52)
Uit: Amsterdam-Centrum
Beroep: Personeelsadviseur
Doen: Hardlopen
"Je hebt mazzel dat ik bijna thuis ben, anders was ik niet gestopt. Twee keer in de week loop ik hard naar het Oosterpark en weer terug. Zeven kilometer; ik heb er 40 minuten en 25 seconden over gedaan. Hardlopen in de stad is lekker. In welke binnenstad kan dat nu nog zonder dat je aangereden wordt? In Amsterdam voelde ik me direct thuis; ik forensde iedere dag naar mijn werk vanuit Heerhugowaard en werd dat zat. Op de Goudsbloemstraat kon ik een huisje huren. Ik zou nergens anders willen wonen, ben hier gelukkig. Van origine kom ik uit Spanje, mijn familie woont daar nog. Als ik daar ben verlang ik altijd naar Amsterdam, naar de sfeer, het klimaat en de rust. En het is fijn dat ik op mijn fiets kan stappen en overal zo ben."



De sfeer is eigenlijk niet veranderd, het is hooguit een stuk drukker. Hoewel het hier op de gracht best meevalt. We hebben maar een weekend dus moeten keuzes maken in wat we doen. We zijn onder het Rijksmuseum doorgelopen – prachtig – maar er rondslechteren is zonde van onze dag. We hebben een boottocht door de grachten gemaakt en gaan na de lunch naar het museum Ons' Lieve Heer op Solder, een museum in een voormalige schuilkerk."

10 LEIDSEBRUG

Naam: Jessica Cotton (26)
Uit: Amsterdam-Oost
Beroep: Nagelstyliste
Doen: Met vriendinnen naar een spa
"Ik wacht op mijn vriendinnen. We gaan lekker een dagje spa doen. Eigenlijk kom ik niet vaak ik de binnenstad. Ik woon sinds een jaar in Oost op een woonboot. Gevonden via Kamernet.nl. Twee jaar geleden ging ik backpacken en ik was direct verliefd op Amsterdam. Als ik iets anders met mijn leven wil, in een ander land wil wonen, moet ik nu gaan, dacht ik. Ik verliet mijn familie in Cornwall, Engeland. De sociale samenleving in Amsterdam heeft wel iets weg van Cornwall. Net als daar is het hier een kleine community. Iedereen is aardig tegen elkaar. Het was ook helemaal niet moeilijk om werk te vinden. In Engeland heb ik altijd in een nagelalon gewerkt, en daar zijn er genoeg van in Amsterdam. Ik mis mijn familie best, maar mijn droom is wel uitgekomen!"



7



8



10

'S AVONDS KAN IK ALTIJD WEL ERGENS SLAPEN.'



9

7 KORTE PRINSENGRACHT

Naam: Tibor (62)
Uit: Boedapest – Hongarije
Beroep: Zwerver
Doen: Biertje drinken op een bankje
"Ik zwerf al tien jaar in Amsterdam. Het leven in Boedapest was niet goed voor mij, dus stapte ik op de trein naar Amsterdam. Ik hou van de stad, omdat ik hier veel vrienden heb."

9 LINDENGRACHT JORDAAN

Naam: Vriendinnen Annegret, Gisela, Monika, Margaretha, Angelika, Jutta (60+'ers)
Uit: Dortmund
Doen: Weekendje Amsterdam
Jutta: "We kennen elkaar al dertig jaar en ieder jaar doen we iets leuks samen. Amsterdam stond dit keer op de planning, omdat we hier allemaal een keer geweest zijn in onze jeugd."



11 VONDELPARK

Naam: Aäron Spapens (24)

Uit: Amsterdam-West

Beroep: Student geneeskunde, instructeur Kettlebel Outdoor Amsterdam

Doen: Lesgeven in het Vondelpark

“Als student geneeskunde heb ik geen geld om een eigen outdoor-centrum te starten, maar mijn broer en een van zijn vrienden wel. Dus zijn we met mijn plannen aan de slag gegaan. Ik geef les en ben ook organisatorisch betrokken bij het bedrijf. Sportief ben ik altijd al geweest. Ik deed judo op internationaal niveau, drie weken voor de Jeugd Olympische Spelen in 2008 kreeg ik een blessure. Zo balen. Erna stortte ik me op dansen en roeien. Nu geef ik een paar keer per week les in het Vondelpark, Westerpark of Oosterpark, vooral aan studenten. Met dat wilde nachtleven breng ik ze met mijn trainingen weer in balans.”

12 MUSEUMPLEIN

Naam: Stephanie en Annabella Felix (37 en 8)

Uit: Amsterdam – omgeving Olympiaplein

Beroep: Nu huisvrouw, voorheen contractmanager oliemaatschappijen

Doen: Met de kinderen (Lucas (5) niet op de foto) in de speeltuin

“Mijn man heb ik in Argentinië leren kennen. Hij is diplomaat, dus hebben we over de hele wereld gezwoven. Toen hij in Qatar werd gestationeerd, en nog steeds werkt, voelde ik me niet meer prettig in Argentinië, zo in mijn ‘uppie’. Ik wilde naar Europa, Londen of Amsterdam. Nederland is mijn thuisland, en uiteindelijk zijn we in Amsterdam terechtgekomen. Een heel verschil

met Buenos Aires in Argentinië.

Daar reden we met een geblindeerde auto, omdat het niet veilig was op straat. De kinderen konden er niet buiten spelen zoals hier. Ondanks alle luxe die we hadden, ook een nanny omdat ik werkte, ben ik zo blij dat ik in Amsterdam woon. In de stad is goed onderwijs, de schappen in de supermarkten liggen vol en de kinderen kunnen ’s ochtends alleen naar de bakker om brood te halen. Een verademing!”

13 MUSEUMPLEIN – CONCERTGEBOUW

Naam: Internationale voetbalclub zonder naam

Uit: Amsterdam – omgeving Museumplein

Doen: Voetballen

De spits: “Op deze plek spelen we als club zonder naam al veertig jaar. Onze spelers hebben allerlei nationaliteiten, dat maakt het zo leuk. Dit is een unieke locatie om te voetballen. Waar vind je dat nu, midden in de stad... En het is gratis!”

14 NICOLAAS MAESSTRAAT

Naam: Jan Kuijt (92)

Uit: Amsterdam-Zuid

Beroep: Oud-architect

Doen: Wandelen naar het Museumplein

“Als ik wandel, kijk ik altijd naar de gebouwen. Langs het Museumplein en achter het Concertgebouw staan er nog een paar van ‘mij’. De voormalige Amerikaanse ambassade, bijvoorbeeld. Mijn architectenkantoor zat op het Spui. Mijn vader was ook architect, maar pas toen ik een jaar of achttien was, dacht ik: laat ik dat ook eens gaan doen. Door de jaren heen heb ik de architectuur zien veranderen, maar de binnenstad

is nog net zo mooi als vroeger met al die grachtenhuizen. De kleinschaligheid van de stad is uniek in haar soort. Overigens kan ik de moderne architectuur wel waarderen. Ik loop nu naar het Museumplein, even koffiedrinken bij het Van Gogh. Dat plein is zo mooi geworden. Ik was tegen de kuip op het Museumplein, maar de boompjes ervoor maken veel goed. Amsterdam heeft wereldnieuws geschreven. Ik heb veel meegemaakt; de bezetting van het Maagdenhuis, bijvoorbeeld. De studenten klommen over mijn kantoor; de politie hield in mijn werkkamer de boel in de gaten. Ik heb de hele nacht in de goot gelegen om te kijken hoe het met het standbeeld ‘t Lievevredje ging. Een spannende situatie, maar ik had wel begrip voor die studenten van toen!”

15 STADIONPLEIN

Naam: Martha Vos-Scheffer (75)

Uit: Amsterdam – Stadionplein

Beroep: Schoonheidsspecialiste

Doen: Boodschapje gedaan

“De plek waar ik woon is geweldig, het is er altijd levendig. Duizenden mensen wilden in deze woontoren wonen, dan voel ik me een bokkont. Je zit hier ook zo in het Amsterdamse Bos, Vondelpark of een museum. Ik slenter graag door de stad. Natuurlijk is het in de buurt lawaaierig met al het verkeer en al die mensen, maar dan doe ik mijn raam dicht. Over het algemeen hou ik van die reuring. Bij evenementen in het stadion word je als buurtbewoner keurig ingelicht door de gemeente. Na afloop kijk ik altijd wie eruit komen en hoe 25.000 mensen hun weg weer naar huis vinden. Ik geniet daarvan!”



‘OP DEZE PLEK SPELEN WE ALS CLUB ZONDER NAAM AL VEERTIG JAAR.’



‘DE KLEINSCHALIGHEID VAN DE STAD IS UNIEK IN HAAR SOORT.’

