

# JAAROVERZICHT AMSTERDAM 2017: EEN TERUGBLIK OP EEN BEWOGEN JAAR EN KOFFIEDIK KIJKEN 2018



**M**okum kreeg dit jaar een paar moekerslagen te verwerken en eind 2017 trilt de stad op houten palen nog na. Na het wegvallen van go-denzoon Johan Cruijff in 2016, verschijnt er in **april 2017** weer even een glimlach op de Amsterdamse smoeltjes. Eindelijk wordt bekend-gemaakt dat Amsterdam ArenA toch omgedoopt gaat worden in de Johan Cruijff ArenA. Burgervader van der Laan speelt hierbij een be-middelende rol en ook de rest van Nederland is opgelucht. Waar Amsterdam maar poldert en poldert over dit besluit, gaat het Cata-lonië – met normaal een ‘mañana mañana’-mentaliteit – direct tot actie over. Gracias, Johan. Maar dat is ook logisch.

**In juli 2017** echter, krijgen Ajax en Amsterdam een nieuwe dreun te verwerken. Supertalent, de nieuwe Iniesta, lieve en leuke ‘knuffel Marokkaan’ Appie Nouri stort tijdens een oefen-wedstrijd in elkaar.

In schok houdt heel Amsterdam de adem in. Tot het ver-schrikkelijke bericht naar buiten komt dat Nouri onherstelbare schade heeft opgelopen. Amsterdam huilt. Want na enfant ter-rible Badr Hari was juist onze Appie ook boegbeeld van sociale cohesie en samensmelting.

**Op 5 oktober** gaat Amsterdam knock-out. Het is de dag dat geliefd burgemeester Eberhard van der Laan zijn ongelijke strijd met kanker verliest. Verslagen laat hij Amsterdam achter met de magische woorden: ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar.’

Dit mantra van een mooi mens, lijkt mij ook het aangewezen moment om 2017 af te sluiten. Ik hoop dan ook van harte dat Amsterdam in 2018 een multiculturele stad zal zijn als nooit tevoren. Waarin alle Amsterdammers begrip en respect zullen hebben voor elkaar. En voor onze stad.

Verder hoop ik dat Amsterdam slagen gaat maken met nieuwe woningen bouwen. Dat gepeupel schiet niet op. Dan maar wat de lucht in bouwen buiten het zicht van de Unesco-grachtengordel. En van mij mag in 2018 het besluit wel vallen: maak het centrum maar autovrij. Want op 22 juli 2018 gaat dan eindelijk officieel de Noord/Zuidlijn open. Halleluja!

Ik droom ook dat regeren vooruitzien is. En dat Amsterdam in 2018 het plan 2030 ondertekent. Ik droom namelijk dat Amsterdam een vernuftige ‘smart city’ wordt, net als Kopenha-gen en Singapore. Maar ook dat Amsterdam in 2030 volledig CO -neutraal is. Dat vraagt om radicale visie en daadkracht, die de verkiezingstermijn wel even moet overstijgen. Een B en W met een ‘transformational purpose’ kijkt namelijk niet naar kwartalen, maar naar de volgende generaties.

Ook hoop ik dat in 2018 Amsterdammers eens wat minder gaan zeiken over het toenemend toerisme. Tuurlijk is het soms druk. En kunnen die kuttoeristen niet fietsen. Maar groeiend toerisme en bedrijven die zich hier vestigen, zorgen voor omzet en werkgelegenheid bij hotels, restaurants, horeca en retail. Daar hoef je geen economie voor gestudeerd te hebben. Dus er moeten hotels bij en flink wat ook. Anders stagneert de groei, worden hotels te duur en gaan Amsterdammers meer verhuuren via Airbnb.

Ook verwacht in 2018: een leuke Koningsdag, een te gekke Pride en een wederom waanzinnig ADE. Het feest dat inmid-dels Burning Man en Coachella samen al van de kaart veegt.

Ik wil in 2018 op het dak van A’dam Toren staan, uitkijken over mijn stad en denken: we zijn goed voor elkaar. En we zijn als stad leuker dan Londen, Parijs en Berlijn. Dat heeft Amster-dam ook wel dubbel en dwars verdiend na een bewogen jaar als 2017.

*IGOR BEUKER,  
spreker, serie-ondernemer, trendwatcher.*