



DE
LEKKERSTE EN
HIPSTE
HOTSPOTS

10
TIPS



01 DE DURFAL REBELZ

Karin wilde een sociaal avontuur in-duiken. En daarbij haar horecaroots niet verloochenen. Op de Binckhorst zette ze een derde vestiging van Rebelz op (andere vestigingen in regio Rotterdam) maar dan met een opvallend karakter. Passend bij het rauwe gebied. In de keuken staan ex-gedetineerde vrouwen. Ze maken streetfood uit alle delen van de wereld, geserveerd in een fris nieuw jasje. De ex-gedetineerde vrouwen worden in samenwerking met de Horeca academie Den Haag opgeleid tot kok of serveerster. Straks hebben ze niet alleen een baan, maar ook een diploma in handen. En daar was het de eigenaar om te doen. Bij Rebelz kun je terecht voor ontbijt, lunch en diner. www.rebelz.nl



02

02 DE BRASSERIE CAFÉ BISTRO WALTER BENEDICT

Walter Benedict is hipsterproof. Een knus tentje aan de chique Denneweg. Eenmaal voor de deur, dan wil je naar binnen en voel je je er direct ouderwets thuis. Het interieur: baksteen, hout, klassieke bar en industriële lampen. Buiten: een gezellig tuintje. Bij Walter Benedict serveren ze comfort food. Het is plek voor hipsters, expats,

maar ook voor opa's en oma's. Wat dacht je van een klein hapje aan de mooie leestafel: gepocheerde eieren met zalm en Hollandais-saus, kreeft of oesters. Een kopje koffie met iets lekkers kan natuurlijk ook. Stiekem is Walter Benedict ook een leuke wijnbar en heeft de bistro prachtige wijnen in huis. Aanrader bij de borrel: Plateau Walter.

www.walterbenedict.nl

01



03



03 DE WERELDBETTERAAR THE SHORE

Op strand Noord tref je deze huis-kamer en surfschool. Een plek waar surfers en natuurliefhebbers graag neerstrijken. Alles is even verantwoord bij The Shore. De school en het restaurantje is gehuisvest in gebruikte zeecontainers. The Shore werkt met een eerlijke economie, en heeft daarvoor samen met andere ondernemers een stichting in het leven geroepen. Alle producten zijn biologisch of biodynamisch verbouwd. Toevoegingen zoals suikers, daar doen ze niet aan. Nog een paar staaltjes duurzame ondernemersgeest: The Shore



werkt samen met scholen om van oude boards en wetsuits nieuwe producten te vervaardigen. Een douche na het surfen is verwarmd door zonneboilers, net als het afwaswater. Hun festivals zijn zero waste. In 2018 werd The Shore uitgeroepen tot winnaar MKB Den Haag Dunea Duurzaamheidsprijs, en werden ze dit jaar winnaar van de Haagse strand en terrasbeurs, categorie Duurzaamheid.

www.theshore.nl

04



04
DE ALLESKUNNER
BLEYENBERG

Aan de Grote Markt zit het full concept van Bleyenberg, restaurant De Kantine, rooftopbar Het Dak, en in de kelder Het Magazijn waar je tot in de laatste uurtjes kunt dansen. Bleyenberg zit in het voormalige Kwantum pand, en is een hommage aan de rijkelijke geschiedenis van het gebouw. Eens zwaaide bedrijfsleider C. Bleyen-berg daar de scepter. Doorstond de rellen van de jaren 80 en 90, en loste de problemen eigenhandig op: onbevoegden gooide hij het pand op. Die niet lullen maar

poetsen houding zie je terug in het horecaconcept. Werken, drinken en eten onder een dak getuigd van lef en aanpakken. Het Dak is de eerste rooftopbar in Den Haag met een eigen keuken en cocktailbar. Vanaf de derde verdieping heb je een prachtig uitzicht over de Haagse skyline. In Bleyenberg kun je bij wijze van spreken 24/7 vertoeven, van ontbijt tot uitgaan.

www.bleyenberghaag.nl



05
HET IBIZA VAN DEN HAAG
URBAN RESTAURANT HENDRIKS

Dit fast good food restaurantje zit in de trendy Prins Hendrikstraat. De eigenaren van de Scheveningse beachclubs Titus en At Sea hebben met Urban Restaurant Hendriks een Ibiza-feertje gecreëerd in de binnenstad. Een lounge met hoge tafels, en achterin de open keuken met lage tafels om heerlijk te dineren. Binnen: veel hout, groen met Café-la-Mar achtergrondmuziek. Ook leuk voor de borrel. Probeer het speciaalbier geserveerd in een blikje of een verrassende cocktail. Tip voor erbij: gefrituurde jale-



penos en avocado. Op de kaart: urban fashion met een Aziatische twist, maar je kunt er ook prima terecht voor een burger of sliptong.

Hendriks noemen ze ook wel het Ibiza van het Zeeheldenkwartier. www.restauranthendriks.nl



05
DE KOFFIELIEFDE
BRANDERIJ BOON

Ad en Lianne roosteren hun bonen in het Hofkwartier in hun branderij

06

06
DE GEZONDHEIDSFREAK
CLUB VERS

Het plein voor Hollands Spoor is niet langer grauw en spooky, maar levendig en vol met leuke tentjes zoals Club Vers. Een plek waar ze vegetarische en veganistische

gerechtjes, broodjes op basis van zuurdesem, smoothiebowl, sapjes, fruitspiesjes en pancakes serveren. Club Vers is hip, en lekker huiselijk. Gezond eten staat voorop. Zin om daar te ontbijten of lunchen? Trek wat meer tijd uit: want de kaart is huge. Je weet niet wat je

moet kiezen. Club Vers is ook leuk voor een babyshower, borrel of een verjaardag. En kun je niet tegen gluten, lactose of wil je suikervrij eten, ook dat kan bij Club Vers. Open tot 17 uur. www.clubvers.nl

07
DE KOFFIELIEFHEBBER
BRANDERIJ BOON

Ad en Lianne roosteren hun bonen in het Hofkwartier in hun branderij annex winkel. Lianne kreeg een nekhermia en moest stoppen als kok. Achter de geraniums zitten, geen haar op haar hoofd die daar aan dacht. Koffie was haar tweede passie, inmiddels haar eerste. Bij Branderij Boon roosteren ze bonen uit alle werelddelen met geduld voor een intense smaak. Een bakkie pleur proeven kan ook: gewoon aan de toonbank of aan op een van de stoeltjes, mits vrij. Lianne roostert op de Giesen W15 koffie voor espresso, French press en filterkoffie. Bij Boon geven ze ook workshops aan thuisbranders. Want de vraag naar betere koffie in Nederland groeit. Een avondje kletsen over koffie, passie en vakmanschap valt in de smaak!
www.koffiebranderijboon.nl



08
DE ERFGENAMEN
CAFÉ BISTRO JULES

Waar in Parijs de bistro's steeds vaker hun deuren sluiten, openen Michel en Margot in het Zeeheldenkwartier Bistro Jules. Gefinancierd met het geld van hun overleden opa Jules. Als eerbetoon hangt zijn portret aan de muur. Jules is een Franse bistro met een Zwitserse twist. Een huiskamer voor de buurt waar ze Franse klassiekers als

slakken in kruidenboter, confit de canard, vissoep en bavette op tafel schotelen. – Tafeltjes staan dicht op elkaar voor het intieme Parijse sfeertje. – De Zwitserse twist: de diverse kaasfondues. Boven Jules kun je De Bovenkamer reserveren voor groepslunches, borrels en diners. Jules ligt op tien minuten lopen van het centrum. Jules beschikt over een fijne luwe tuin aan de straatkant.
www.cafebistrojules.nl



09
DE COFFEEBAR
HOUSE OF TRIBES

House of Tribes is een plek waar creatieve ideeën worden uitgewisseld. Een meet-up place voor vriendengroepen, studenten of collega's. Opgezet door Jones Brothers Coffee Company. Het Amsterdamse koffiemark dat naar eigen zeggen de beste koffie ter wereld naar Nederland brengt. Hun filosofie: We zijn allemaal deel van een stam, en die zoeken een fijne plek waar ze samen kunnen relaxen. En dat kun je zeker in House of Tribes, strak, kleurrijk en stoer ingericht. Op de menukaart zelfgemaakte gerechten zoveel mogelijk bereid van producten van plaatselijke leveranciers zoals Sea, Salt & Chocolate. Wil je eens geen



Starbucks loop dan eens naar binnen. Vijf minuutjes lopen vanaf CS Den Haag. www.houseoftribes.nl



10 DE BOEKENWURM THE BOOKSTOR (THE HAGUE BOOK- STORE)

Voordat deze boekenwinkel annex lunchroom zich op deze historische plek aan het Noordeinde vestigde was het al zeventig jaar een boekenspot. Voor voornamelijk juristen wel te verstaan. Boekhandel Jongbloed en Boucher was bekend om zijn nationale en internationale juridische boekwerken. The Bookstor - in de volksmond The Hague Bookstore, want het duurde ruim twee jaar voordat de eigenaar een naam bedacht – verkoopt nog steeds boeken van internationale allure. Je kunt er ook terecht voor een ontbijt of lunch gemaakt van

eerlijke producten. Heb je een hekel aan overvolle grote terrassen of dat je op elkaars lip zit, dan is dit een aanrader. In de boekenwinkel staan overal diepe fauteuils en kleine zitjes en het terras is klein van formaat. Perfect voor een een-op-een afspraak. Of even wegdromen in je nieuwe boek. Zin om BN'ers te spotten? Dan zit je op dit terras eerste rang. Bij The Bookstor kun je ook fietstoers boeken, tekenles volgen of naar een lezing gaan. Ze hebben ook hun eigen Bookstor rondvaartboot.

www.bookstor.nl