

# AMSTERDAM: SPORT ALS COMFORTZONE VAN WOONWIJK

ma di wo do vr

26 OKTOBER 2021

VG VISIE PRESENTEERT

de Amsterdamse VASTGOEDWEEK

**O**ok in Amsterdam is er een doorbraak van de urban sports. Met atleten die op straat zijn begonnen en nauwelijks of geen relatie met een bond hebben. Een beeld dat onze metropool ondermeer te zien is in de Sportheldenbuurt op het Zeeburgereiland. Daar bevindt zich de Urban Sport Zone, met 3.100 vierkante meter de grootste skateboardbaan van Nederland.

Zoals er ook elders in de stad nieuwe urban sportcomplexen komen, ruim honderd 3 x 3 basketbalcourts zijn gerealiseerd, bij de Eye en A'dam Toren een breakdanceplein ligt en er ruimte voor dansers op rolschaatsen is gecreëerd.

Tevens is door de gemeente Amsterdam goed ingeschat dat hier eerder sprake is van een community dan een klassieke verenigingscultuur. Deze sporters komen niet naar je toe, je moet ze als het ware opzoeken. Met de Urban Sport Zone pp het Zeeburgereiland is daarmee de volgende stap gezet.

De toenmalige wethouder Eric van der Burg gaf in 2015 een klap op het twee miljoen euro kostende project. De momenteel veel besproken staatssecretaris van Justitie en Veiligheid herinnert zich: "Er kwam uit de urban sportcommunity het voorstel om een accommodatie op het Zeeburgereiland te openen dat uniek voor Nederland zou zijn en aansloot bij de snel toenemende behoefte aan urban sports onder de inwoners. Omdat het ontwikkelingsplan een park midden in de woonwijk voorschreef, hebben we de knoop doorgehakt omdat een sportpark ook een park is."

Het resultaat mag er zijn. Tussen het Steve van Dorpepad, Bob Haarmslaan en Leo Hornstraat is een indrukwekkend complex herrezen, waar de sfeer veel weg heeft van wat in de hippiejaren van de vorige eeuw als een 'commune' werd omschreven. Een gemeenschap waarin iedereen gelijk is en alles met elkaar wordt gedeeld.

Dus zijn kinderen aan het steppen, terwijl skateboarders van de nationale selectie aan het trainen zijn. De toppers beschouwen het als de normaalste zaak van de wereld. In deze unieke sportzone is voor iedereen wat wils. Naast de banen zijn er banken en picknicktafels voor ouders of hele gezinnen en is er voor de kleintjes een speeltuin. Verder kan er rond het complex koffie, broodjes en drankjes worden gekocht. Zo is de Urban Sport Zone eigenlijk ook de plek waar de buurt samen kan komen en elkaar beter leert kennen.

Wat de gemeente goed heeft ingeschat, is het effect van het financiële contrast tussen de klassieke sporten en urban sports. Wie lid van een vereniging wil worden moet contributie betalen, maar wie zich bij een skatepark meldt hoeft alleen een step of skateboard mee te nemen. Daarmee wordt het probleem van hangende jongeren binnen een buurt op natuurlijke wijze gekanaliseerd. Tevens is uit recent onderzoek gebleken dat NOC\*NSF nog maar 23% van het Nederlandse sportlandschap afdekt en dreigt veel 'ongeregistreerd' urbantalent verloren te gaan. Want naast al die relaxte urban sporters is er natuurlijk ook een selecte groep met een competitieve instelling. Amsterdam heeft daar prima op geschakeld

en heeft via Topsport Amsterdam een topsporttalentenprogramma opgezet voor zes tot acht jonge urban sporters. Maar wie gewoon lekker in zijn eigen comfortzone wil blijven rolt gewoon richting Zeeburgereiland, waar het voor iedere urban sporter altijd goed toeven is in een fijne wijk. En dat zeven dagen in de week en het hele jaar door.

Jaap de Groot  
Sportjournalist, columnist en analist voor ondermeer BNR  
Nieuwsradio en Masters Magazine